

## De zuiverheid van het Wado karate

Binnen het Wado karate hebben we veel last van zogenaamde onzuiverheden, zaken die de voortgang van het Wado karate zeker tegenwerken.

Zo worden veel zaken door elkaar heen geoefend waarbij men zich er niet van bewust is dat sommige dingen niet bij het Wado karate horen, maar afkomstig zijn van andere karatestijlen.

Deze zaken hebben daadwerkelijk te maken met de bewustwording van deze zogenaamde karatestijl.

Allereerst moeten we gaan begrijpen dat het Wado karate geen Okinawa karatestijl is, maar een Japanse Martiale Art.

Het Wado karate is voor het grootste deel gebaseerd op oude Japanse vechtkunsten, die soms eeuwen oud zijn en vooral getest zijn in de strijd.

Technieken die hun functies bewezen in de strijd werden behouden, en technieken die dat niet deden werden meestal fataal voor de persoon die ze uitvoerde.

Zo weten we dat de Japanse technieken tot het uiterste kunnen gaan in hun precisie, waarbij het zeker is dat het maar op één manier goed gedaan kan worden. Ruimte voor variaties van de betreffende techniek is er dan ook meestal niet.

Maar dit is nou net wat er wel gebeurt binnen ons Wado karate, we mixen verschillende disciplines met elkaar en zijn er van overtuigd dat dit de goede weg moet zijn.

Helaas is dit niet zo, door verschillende invloeden en aannames kan je zeggen dat er maar wat aangerommeld wordt. Waarbij je duidelijk kan constateren dat men kritiekloos voort borduurt op wat men ooit geleerd heeft.

Ruimte om vragen te stellen is er niet, en wanneer dat wel gedaan wordt is het resultaat dat zo'n persoon wordt afgebrand. Het resultaat hiervan is dat er op geen enkele wijze een discussie mogelijk is.

Natuurlijk is en blijft het bijzonder moeilijk om tot de exacte kern van het Wado karate te komen.

Zo zou je mogen verwachten dat Jiro Otsuka, de zoon en opvolger van Hironori Otsuka het gedachten goed van zijn vader op de zelfde manier zou uitdragen als hij dat deed.

Maar hoe is het dan mogelijk dat ook in Japan dat de bakermat van het Wado karate is, er zoveel onenigheid tussen de verschillende hoger gegraduateerde leraren is.

Natuurlijk heeft dit vooral met politiek en machtsstrijd te maken, iedereen wil de baas spelen en niet onderdoen voor de ander. Maar ondertussen gaat dit wel ten koste van de samenhang binnen het Wado karate.

Zo zie je dit niet alleen in Japan en in Europa gebeuren, maar ook hier in ons eigen land spelen deze zaken om ons heen.

Op dit moment zijn er in ons land met zekerheid meer dan 8 verschillende Wado groeperingen aan te wijzen die soms wel en soms niet met elkaar samenwerken.

Oppervlakkig gezien zou je kunnen zeggen dat het goed is voor de democratie dat dit mogelijk is, maar voor de voortgang en ontwikkeling van het Wado karate is dit buitengewoon destructief.

Groepjes die hun eigen kampioenschappen organiseren, groepjes die leerlingen naar internationale wedstrijden sturen als zijnde door Nederland gestuurd. Leraren die zich opwerpen als de enige en echte branche vertegenwoordiger van het Wado karate in Nederland.

Dit en misschien nog wat andere zaken zoals het zomaar toe kennen van hoge dan graden, zorgen voor veel wrevel binnen het Wado karate. Met als gevolg dat er van enige toenadering tot elkaar weinig terecht zal komen.

Zo zie je dat er door leraren nauwelijks gereageerd wordt op mijn Wado blog, zij willen of kunnen dit niet, terwijl een goede discussie geen kwaad kan.